



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

EĞİTMEN GÖZÜYLE IDE

Orman Mühendisi Berna YALÇINKAYA

18 Haziran 2014 Çarşamba

Projemizin başlangıcı için her şeyimizi hazırlamış, yurdumuzun dört bir yanından gelecek olan meraklı doğaseverlerimizi bekliyorduk. Dokuz günlük serüvenimizde bizlere eşlik edecek olan katılımcılarımız büyük bir özenle seçilmişti. Hiçbir sorun çıkmadan projemizin tamamlanacağından emindik. Uzun çalışmalarımız sonucu her şey itina ile hazırlandı ve heyecanla beklediğimiz o gün sonunda geldi.

Eğitmen ve rehber arkadaşlarımız iş bölümünü yapmış ve görevinin başında hazır bekliyordu. Sabah 07.00' de Öğretmen Evine gelen katılımcılarımızı karşıladık ve burada küçük bir tanışma fırsatı yakaladık. Güzelce kahvaltımızı yaptık.

Buradan değerli hocalarımızla buluşmak ve etkinliğimizin ilk başlangıç yeri olan fakültemize gitmek için yola çıktık. Servisimizle saat 10.30 da orman fakültesine geldik ve çatı amfide toplandık. Herkeste tatlı bir heyecan vardı merakla açılış konuşmamızı bekliyorlardı. Prof. Dr. İdris Oğurlu hocamız bir merhabanın ardından projemiz hakkında bilgi vermeye başladı. IDE' nin aktif öğrenme metoduyla yapıldığını ve bu amaçla doğayla ilgili tüm meraklarımızın tam yerinde giderilmesi gerektiğini yani doğayla iç içe bir eğitim yapılmasının şart olduğunu söyledi. Örneğin; kekiğin kokusunu duyduğumuz zaman yerinin dağ arası mı, orman mı olduğunu doğada keşfederek, görerek, dokunarak öğrenmemiz gerektiğini vurguladı.

Sonrasında Uzman Süleyman Uysal hocamız 2 tane IDE tanıtım videosu izletti. Böylece katılımcılarımız dokuz gün boyunca neler yapacakları neler hakkında bilgi sahibi olacakları hakkında kısaca fikir sahibi oldular. Ardından dekan yardımcımız Hasan Alkan tarafından fakültemiz adına konuşma yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal hocamız katılımcılarımıza projemizi geniş kapsamlı olarak tanıttı. Doğa bilincinin aşılınması amaçlı kısa filmler izletti.

Tanışma zamanı geldi ve herkes ismini, nereden geldiğini ve mesleğini söylemek üzere kısaca kendisini tanıttı. Bu sırada dağıttığımız başlangıç anketlerimizle katılımcıların doğa hakkındaki bilgi düzeylerini ve doğaya ilgi seviyelerini ölçmeye çalıştık. IDE' ye hazırlığımız katılımcılarımızın gruplara ayrılmasıyla devam etti. Her gruba sarı,

turuncu, yeşil ve mavi olmak üzere yaka kartlarını dağıttık. Bunlar sonrasında her grubun üyesini tanıyabilmesi açısından yardımcı olacak en önemli noktaydı. Gruplarımız:

SARI

Melike Sarıkaya
Bülent Öztürk
Nermin Ateş
Tayfun İsa Gül
Sema Aygar
Alican Çıvga
Kamile Altay
Ayşe Yıldız

TURUNCU

Behiye Betül Altunbilek
Serdar Çalışkan
Seher Aslan
Mehmet Acembaba
Melek Akdağ
Muhammed Hasan Dede
Esra Özge Kurt

YEŞİL

Gözden Türkmen
Orhan Alav
Tuğba Kuyumcu
Mehmet Kaşlı
Gülşay Altay
Serkan Gül
Tuğba Laleci
Zeynep Çınar

MAVİ

Taner Sıkı
Şeyma Özsoy Sözgen
İrem Toprak
Mehmet Bilmez
Zahide Özdemir
Başar Keleş
Ömer Faruk Kasatura

12.30' da tekrar servisimize bindik ve üniversitemiz yemekhanesinde öğle yemeğimizi yedik. Yemeğin ardından tekrar fakültemiz amfisinde toplandık. Gruplara ayrılan katılımcılarımız aynı zamanda obalara ayrılmış oldu. Her obadan kendilerine bir isim vermelerini ve kendi içlerinde bir grup lideri seçmesini istedik. Verilen isimler ve grup liderleri;

Uğurböcekleri Obası → Grup lideri: Orhan ALAV

Güneş Obası → Grup lideri: Sema AYGAR

Çınar Obası → Grup lideri: Mehmet ACEMBABA

Yakamoz Obası → Grup lideri: İrem TOPRAK

Katılımcıların birbirlerinin isimlerini hatırlamaları istendiğinde, çok zorlandıklarını gördük. İlk tanışmada bu kadar ismi akılda tutmanın bir yolu olmalıydı. Bu nedenle hemen sıradaki etkinliğimizi başlattık. Her katılımcımızın isminin baş harfiyle başlayan bir doğa ögesiyle kendini tanımlaması gerekiyordu. Bu şekilde herkes kendine doğayla alakalı bir isim buldu. Dağıttığımız kağıt ve boya kalemleriyle herkesin kendi ismine bulunduğu objeyi resmetmesini istedik. Küçük bir yarışma



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

yaptık ve her obadan seçilen bir kişinin bu resimlere bakarak sıfatıyla beraber diğer katılımcıların ismini tahmin etmesini istedik. Yarışmanın iki birincisi oldu; Güneş Obası ve Uğur Böcekleri Obası. Şimdiden aradaki çekişmeye bakarsak ileri yarışmalara heyecanlanmamak elde değil. Böylece isimler görsel hafıza tekniğinin de yardımıyla eğlenceli bir şekilde hafızalara kazınmış oldu.

Kısaca biz de bu isimleri hatırlayalım:

UĞURBÖCEKLERİ OBASI YAKAMOZ OBASI

Okyanus Orhan	Tırtıl Taner
Tunç Tuğba	Balıkçıl Başar
Sincap Serkan	Fok Faruk
Tomurcuk Tuğba	İncir İrem
Gül Gülay	Zambak Zeynep
Mars Mehmet	Şelale Şeyma
Zeytin Zahide	Gökнар Gözden

ÇINAR OBASI

Satürn Seher
Martı Melek
Ördek Özge
Bülbül Betül
Meşe Mehmet
Hercai Hasan
Serengeti Serdar

GÜNEŞ OBASI

Su Sema
Maki Melike
Boğa Bülent
Turfanda Tayfun
Neptün Nermin
Krater Kamile
Alabalık Ayşe

Projemize hızlı bir giriş yaptık ama sanki bir şeyler eksikti. Kutlama yapmadan projeye başlanılır mı hiç? Katılımcılarımızın iyice kaynaşması, sıcak ve samimi bir ortamda olduklarının hissettirilebilmesi amacıyla fakülte kantinimizde değerli hocalarımız ve fakülte görevlilerimizin de katılımı ile kutlama pastamızı kestik.

Saat 16.00' da çatı amfide yerimizi aldık. Doç. Dr. Mehmet Eker hocamız tarafından Harita Bilgisi dersine giriş yapıldı. Bu derste hocamız harita bilgisinin doğa bilimleri ile ilişkili olarak; alanı gözle görülebilir hale getirmek, yön bilgisi vb. amaçlarla bulunduğumuz araziye kağıt üstüne ölçek vasıtasıyla aktarmamız gerektiğini anlattı. Arazi hakkında tüm verilerin bulunduğu haritanın bize arazide ne kadar yardımcı olacağını anlattı.

Harita üzerindeki işaretlerin, renklerin ne anlama geldiğini anlatarak doğru bildiğimiz bazı şeylerin aslında yanlış olduğunu gördük. Örneğin; haritadaki her yeşil rengin ormanlık alan olarak nitelendirilemeyeceği gibi.

Pusula, eğimölçer ve GPS kullanımı anlatıldı. Arazide bu araçları nasıl kullanacağımız üzerinde önemle duruldu. Ders bitiminden sonra anlatılanların daha

etkili olması amacıyla katılımcılarımızla soru cevap şeklinde devam edildi ve bu araçları her katılımcı daha yakından görme şansına sahip oldu.

17.05 Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ tarafından Temel İlk Yardım dersine başlandı. Küçük bir tanışma faslının ardından ilk yardımın öneminden, temel amaçlarından bahsedildi. İlk yardım biz doğaseverler tarafından en önemli derslerden biridir. Doğayla iç içe yaşamda ilk yardıma her an ihtiyaç duyabildiğimiz için bu bilgileri merakla dinledik. İlk yardımda en temel kuralın öncelikle kendi yaşamımız olup bunu güvene aldıktan sonra başkalarına müdahale etmemiz gerektiği bilincini kavradık. Medet hocamız, herhangi bir kaza olsun boğulma anında olsun ne yapmamız gerektiğini kısa bir o kadar da eğlenceli videolar yardımıyla bize anlattı. Kısacası hocamız bize eğlendirirken öğretme metodunu uyguladı. Katılımcılarımız arasından bir gönüllü seçip bazı ilk yardım uygulamalarını görsel olarak bize aktardı. Artık doğadaki tüm zorluklara karşı depolanmış durumdayız korkusuzca doğayla kucaklaşabiliriz...

İlk günden bu kadar teorik bilginin ardından biraz yorulduk haliyle. Enerjimize biran önce kavuşmak için Isparta'da yemek yemenin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Çünür pidedimize geldik. Lezzetli bir akşam yemeğinden sonra otobüsümüze binerek Eğirdir'e doğru yola çıktık.

Bugün adresimiz, Eğirdir Nafiz Yürekli Uygulama Oteli. Otelimize yerleştikten sonra ada turu yapmak isteyen katılımcılarımız için otobüsümüz tekrar hareket etti gitmek istemeyenler için bugün sonlanmış oldu. Bir saatlik ada turunun ardından tekrar otele gelindi ve herkes odalarına çekildi.

19 Haziran 2014 Perşembe

Sabah saat 08.00' da tüm katılımcılar kahvaltı için hazır. Geçirdiğimiz dolu dolu bir günün ardından yavaş yavaş herkes birbiriyle kaynaşmaya başlamıştı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra 09.50 de otelin konferans salonunda eğitimimiz için toplandık. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ hocamız karşıladı bizleri. Hocamız kendini tanıttikten sonra Doğa Turizmi adlı eğitimimiz başladı. Turizm ve turist kavramlarının tanımlarından yola çıkarak sürdürülebilir turizm konusuna geldik. Doğanın bugüne kadar gelmiş olmasının bilindiği üzere sürdürülebilirlik kavramıyla birebir ilişkili olduğu ve öncelikle bu kavramı irdelememiz gerektiğini anlattı. Sürdürülebilirliğin en basit tanımla bir yandan fayda sağlarken bir yandan da sonsuza kadar devam



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

ettirmek olduğunu öğrenmiş olduk. Buradan yola çıkarak turizmin bir yere katkısı, eko-turizm, alternatif turizm, doğa sporları (trekking, hiking, kampçılık vb.) üzerinde duruldu. Doğada nasıl davranmamız gerektiği, örneğin bir doğa yürüyüşünde yanımızda neler taşımamız gibi pratik bilgiler verdi.

Dersimizin bitiminde katılımcılarımıza sırayla tişört ve şapkaları dağıtıldı.

Verilen kısa molanın ardından Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU hocamız ile birlikte Küresel İklim Değişikliği dersine giriş yapıldı. Geçmişten bugüne sıcaklık, karbondioksit ve partikül maddelerdeki değişimler üzerinde durarak bugünkü aşamaya nasıl geldiği hakkında konuştu.

Öğle vakti olmuş ve hepimiz acıkmıştık. Otelden ayrılık vakti de gelmişti. Hazırlığımızı tamamlayarak otelden çıkışımızı yaptık ve öğle yemeğimiz için Sönmez kebab & pide salonuna geldik. Hava ilk başta güneşliken bir anda bir toz bulutu yükseldi ve küçük bir hortum oluştu. Sanki teorik dersimize alın bu da size uygulama olsun dercesine bu hortum bir anda lokantanın önündeki ağacı ortadan ikiye böldü. Hepimiz korkuyla içeri girdik ancak etkisi fazla uzun sürmedi. Normal seyrimize döndük ve afiyetle yemeklerimizi yedik üstüne bir de tatlıyla pekiştirince keyfimize diyecak yoktu. Daha kampımıza başlamadan küçük küçük anılarımızı biriktirmeye başladık bile. Birbirimizi gördüğümüzde yüzlerimizdeki gülümsemeler iyice yer etmeye başladı şimdiden kuracağımız dostlukların sinyalleri o kadar güçlü ki mutlu olmamak elde değil...

Lokanta sahipleriyle vedalaştıktan sonra yolculuğumuza Eğirdir İşletme Fidanlığına doğru devam ettik. Burada bizi Prof. Dr. Atilla GÜL hocamız karşıladı. Hocamız bizi Peyzaj Farkındalığı dersi ile tanıştırdı. Doğaya baktığımızda aslında her canlının aynı olduğu ancak insan denilen canlının farkındalığına değinerek canlı cansız çevre üstünde baskınlık kurma isteğini anlattı. Üstünlük duyma isteğiyle doğaya verdiği zararlarından bahsetti. İnsan etmeni saf dışı bırakılsa aslında doğanın kendi kendine yetebilen bir döngüye sahip olduğunu gözler önüne serdi. Aslında farkında olarak ya da olmayarak doğaya nasıl zararlar verdiğimizizi gördük. Yüzyıllardan süregelen bu duyguyla doğayla aramızda olması gereken ince çizgiyi nasıl görmezden gelerek sürekliliğe müdahale ettiğimizi bu şekilde bir bakıma kendimize de zarar vermemizin yanı sıra asıl çocuklarımıza yani geleceğimize bencillik yaptığımızın farkına varmamızı sağladı. Geçmişten bugüne doğa insan

etkileşimini anlatarak ufkumuzu genişletti. Bu konuda tarihsel olarak bize bilgi sundu. İnsanın doğaya hunharca müdahalesi sonucu bozulan dengenin farkına varan bir grup insanın bu farkındalıkla yaptıklarına değindi. 1866 yılında ilk kez ekoloji kavramından bahsedildiğini ve doğaya ilginin şekillenmeye başladığı sürecini anlattı. Bu grubun doğayı koruma çalışmaları adı altında yapılan ilk çalışma olarak Yellowstone milli parkının ilanı olduğunu, 1968 yılında yayınlanan Sessiz Park adlı kitapta ekoloji kavramının tamamen gündeme oturduğunu anlattı. Bugün dünya üzerinde yasal yolla koruma altına alınan alanların karasal alanlara oranının %13 civarında olduğundan bahsetti. Farkındalık kavramına giriş yaparak katılımcılarla soru cevap şeklinde bu kavramın aslında bir süreç olduğunu söyleyerek bize bu süreci anlatmaya çalıştı. Taleple başlayıp odaklanma ve algılamayla devam ederek bunların insanoğlunu araştırma ve gözleme ittiğini söyledi. Bunların bileşimi olarak kişinin kendi içinde analiz sürecine girerek bu bağlamda farkındalığa ulaştığını aktardı. Dersimizin devamında bahçedeki ağaçları tek tek ziyaret ederek bunlar hakkında kısa bilgilerle pekiştirme şeklinde sonlandı. Bu sırada gelen dondurmalarımızla keyifli bir ara verdik. Aranın sonunda söz, Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL hocamızdaydı. Bizlere arazide sürekli duyacağımız düdüğü seslerimiz hakkında bilgi verdi. Böylece hangi seslerde ne yapmamız gerektiğini iyice anlamış olduk. Örneğin; 1 uzun 1 kısa: oba liderleri toplansın komutu iken 1uzun 3 kısa herkes toplansın.

Buradaki eğitimimizi tamamladıktan sonra sıra geldi Kovada Gölü Milli Parkına. Buraya vardığımızda öncelikli olarak dürbünlerimiz dağıtıldı ve kullanırken nelere dikkat edeceğimiz hususlarında kısa bir eğitim yapıldı. Burada Biyoloji bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. Mehmet Ali Tabur hocamızla tanıştık ve kendimizi kovada gölü milli parkının eşsiz güzelliğine bıraktık. Bu alan hakkında bilgi veren hocamız tarafından göle doğru götürüldük. Hepimiz hayrete düşüren bu güzellik kuş sesleriyle bütünleşince toparlanmamız biraz zor oldu. Şimdi sıra onlara rahatsızlık vermeden sessizce gözlem vaktindeydi. Teleskopumuzu da kurduktan sonra dürbünlerimiz yardımıyla kuş gözlemine başladık. Kuşların inanılmaz özellikte varlıklar olduğunu anlatan hocamız kendi içlerinde sahip oldukları güzellikleri bizlere anlattı. Bize en çok kendini gösteren Sakarmekeler, Bahriler sanki bizden habersizmişçesine tüm güzellikleriyle önümüzdeydiler. Hocamız kuşların eşlerine verdiği



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

değerlerden tutunda yavrularına, yaşam alanlarına nasıl özendiklerini anlattı. Buradan ayrılmak gerçekten zor olmasına karşın hava kararmak üzereydi yolculuk vakti yine gelmişti. Hocamızla vedalaştıktan sonra tekrar yola çıktık bu defa kamp kuracağımız alana Yazılı Kanyona geldik. İner inmez çadır ve tulumlarımız dağıtıldı. Yasin Ünal hocamız hemen bizlere bu ekipman hakkında bilgi vererek çadırın nasıl kurulması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Eğitimci ve rehber arkadaşlarımızla tüm katılımcılarımızın çadırlarını çarçabuk kurduk ve yemek için restoran da yerimizi aldık. Afiyetle yediğimiz yemeğin ardından Yasin Ünal hocamız Doğa Türküsü Etkinliğimizin duyurusunu yaptı. Her obadan yarışma için gerek kendi besteleri gerekse buldukları şarkılarla yarışmaya hazırlanmaları istendi. Tek şartımız bu türkülerin içinde doğayla alakalı bir obje geçmesiydi. Verilen hazırlanma süresinin ardından obalarımızın yarışması başladı. Ortaya öyle güzel manzaralar çıktı ki hepimiz keyifle izledik eşlik ettik. Yarışma sonunda her obanın diğer obalara puan vermesini istedik tabi ki jüriyi de unutmamak. Obaların verdiği puanlara jürinin verdiği puanda eklenince birincimizi açıkladık. Çınar obası 40 puanla yerini aldı. Tabi ki bu güzel etkinliğin ardından bir ödülümüz oldu. İlk olarak birinciyeye diyerek daha sonra tüm obalara çiğ köfte dağıttık ve afiyetle yedik. Böylece dolu dolu koskoca bir günümüz sonlanmış oldu...

20.06.2014 Cuma

Sabah saat 08.00' da herkes zinde bir şekilde düdükle sesiyle yerini aldı. Tüm obalara kamp süremiz boyunca yemek yapımında kullanacakları malzemeler, gıdalar dağıtıldı. Artık hazır oturmak diye bir şey geçerli değildi tabi ki. Kamp kurallarıyla yüzleşen katılımcılarımız küçük bir sitemin ardından keyifle kahvaltı hazırlığına başladı. Yapılan iş bölümleri ile yarım saat içinde zengin kahvaltı menüleri hazır. Kendi yaptıkları bu hazırlıklar iştahla yenildi.

Saat 11.00' da fakülte dekanımız Prof. Dr. Cahit BALABANLI hocamız bizlerle beraber. Çayır ve Mera bitkileri dersimize başladık. Yem kaynakları, içerdikleri besin değerleri, diğer kullanım alanları vb. den bahsetti. Geçmişten bugüne mera alanlarının gelişim-gerileme bilgilerine değinerek mera yönetiminin hayvan ve bitki arasındaki en hassas dengeyi koruma planı olduğunu anlattı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardaki ot tüketimine değindi örneğin, küçükbaş hayvanlarda günlük 5 kg yeşil ot

tüketimi olduğu, ağırlığı 500kg olan büyükbaş bir hayvanın günlük yeşil ot tüketiminin 500kg olduğunu anlattı.

Bu eğitimin ardından Doç. Dr. Hasan ALKAN tarafından İnsan- Doğa Etkileşimi & Korunan Alanlar dersine giriş yapıldı. Doğal kaynakları koruma ve koruma adı altına neler yapıyoruz? Geçmişte birçok kaynak bol iken şimdi neden sınırlı? Çocuklarımıza ne hesap vereceğiz? Bu soruların cevapları üzerine konuşmalar yaparak eğitimi tamamladı. Şimdi dinlenme vakti. Dondurma yiyerek serinledik kimi katılımcılarımız dinlenmeyi tercih ederken kimi arkadaşlar nehrin yanına oturarak seyre daldı kimisi ise top oynayarak mola sürelerini değerlendirdiler.

Saat 14.00' da Yasin Karatepe hocamız ve Hüseyin Fakir hocamız eşliğinde araziye çıktık. İlk sözü Yasin Karatepe hocamız aldı. Ağaç türleri ve bitki türleri hakkında yerinde görmemiz sağlanarak bilgiler verildi. Akçakesme, kermes meşesi ve Karaçalı gibi türler tanıtıldı. Fidanlar hakkında bilgiler vererek örneğin bir fidan ne kadar küçük dikilirse tutma başarısının o kadar arttığı gibi konularda fikir sahibi olmamızı sağladı. Hüseyin Fakir hocamızın da katkısı ile bitkileri nasıl tanımlayabiliriz, yaprağından, meyvesinden nasıl tanıyabiliriz konuları uygulamalı olarak anlatıldı. Hocalarımız bize doğaya baktığımızda düz bir mantıkla değil, derinlemesine farkındalıkla, duyguyla bakmamız gerektiğini hissettirdiler.

Hüseyin Fakir hocamız bize şifalı bitkiler hakkında önemli şeyler öğretti. Örneğin doğada kalp krizi geçiren bir insan için neler yapabileceğimizden bahsetti. Araziye çıkan bir insanın mutlaka yanında aspirin bulundurması gerektiğini önemle vurguladı. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysak iki aspirini anında ağızımıza eritememiz gerekiyormuş ki anında kana karışarak etkili olduğunu öğrenmiş olduk.

Eğitimin ardından kamp alanımıza doğru yola koyulduk. Hepimiz hem yorulmuş hem acıkmıştık. Varır varmaz yemek yedik. Daha sonra saz türküsü eşliğinde sohbetler ederek güzelce yorgunluğumuzu attık.

Karanlığın baskısıyla düdükle sesi duyuldu, oba liderleri toplantıya çağrıldı ve akşam yemeği için bilgi verildi. Yarışma yapılacak hem lezzet hem de sunum yönünden puan verilecekti. Tüm obalara 1 saat süre verildi.

Yemekler yapıldı. Bütün obalar sunumlarını yaptılar söylemeden geçemeyeceğim tek şey böyle bir ortamda imkanlar kısıtlı iken o kadar güzel bir manzara vardı ki... İtinayla hazırlanmış süslenmiş masalar adeta göz dolduruyordu. Obalar ve jüri



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

puanlamayı yaptıktan sonra birinci grubumuz açıklandı. 1. Gruplar Uğurböcekleri ve Çınar obaları oldu.

Yemeğin ardından restoran da toplandık bir yandan çay içerek bir yandan da Yasin ÜNAL hocamızın dağcılık eğitimini dinledik. Hocamız bide arazide ne tür kıyafetler giymemiz gerektiğini, yanımızda neler taşımamız gerektiğini, hangi tür çadırları hangi şartlarda kullanmamız gerektiğini ve bu ekipmanları nerelerden temin edebileceğimizi anlattı.

21 Haziran 2014 Cumartesi

Sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyandık ve geleneksel doğa yürüyüşümüz için yola koyulduk. Doğa yürüyüşümüzün yanı sıra kuşları da en hareketli zamanlarında görebilmek umuduyla dürbünlerimizi de alarak tek sıra halinde yürümeye başladık. Bizlere eşlik eden Yasin Ünal hocamız, Gökhan Cengiz hocamız ve İdris Oğurlu hocamız yürüyüşümüz boyunca bizlere bu alan hakkında ara ara bilgiler verdiler. Bazen bir kuş sesiyle dikkat kesilip dürbünlerimize sarılırken bazen de manzaranın güzelliğine dayanamayıp fotoğraflar çekilerek ilerledik. Yürüyüşümüz bu yolun sonundaki alabalık üretim çiftliğine kadar devam etti. Öncelikle tüm balıkların görebilmek için tek tek üretim sahalarını gezdik burada karşılaştığımız gece bekçisi bizleri görünce çok mutlu oldu ve ben çok şey bilmem ama bildiğim kadarıyla sizlere bilgi aktarmayı çok isterim diyerek üretim sahası ve buradaki balıklar hakkında bizlere bilgi verdi. Daha sonra sözü İdris hocamız aldı kısaca bize alabalıkları anlattı. Soğuk suyu seven canlılar olduğunu söyleyerek bunun sebebinin soğuk suyun daha fazla oksijen tutma kapasitesine sahip olmasına bağlı olduğundan bahsetti. Alabalıkların dikey göç yaptığı (yumurtasını bırakmak için farklı bir yere gidip geldiklerini) gibi kısa öz bilgilerle bizi aydınlattı.

Biraz yürüdükten sonra Haluk hocamız bize yörenin jeolojisi hakkında bilgiler verdi. Sabah sabah yürüyüşümüzde zinde bir güne başlamış olduk geldiğimiz yoldan geri dönerek kahvaltı için hazırlığa koyulduk. Kahvaltıdan sonra eğitimimize kaldığımız yerden devam ettik.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAKAR hocamız bizlere katıldı ve Coğrafya dersine başladık. Arazilerde yön bulma (hangi yöntemleri kullanarak yönümüzü bulabileceğimiz), harita kullanımı, Türkiye geneli coğrafi yapı vb. den bahsederek tırmanış dersimize başlamak üzere tekrar yola koyulduk. Doğan Akdemir hocamız ve Murat Ercan hocamız

tarafından daha önce ekipmanın hazırlanmış olduğu alana geldik. Murat hocamız bize tırmanışla ilgili teorik bilgileri verdikten sonra örnek teşkil etmek amaçlı tırmanışa geçti. Heyecanlanan katılımcı arkadaşlarımız hep bir ağızdan denemek istediklerini söyleyerek heyecanla sıraya geçtiler. Saatler süren bu denemelerde bol bol fotoğraf çekildik yeri geldi güldük yeri geldi korkuyla bekledik. Bu şekilde bu keyifli dersimizi de bitirmiş olduk.

İdris hocamızla yolumuza devam ettik. Ormanın arasındaki açıklıkta oturmamızı söyledi ve biraz sohbet ettikten sonra orman yangınları hakkında konuşmaya başladık. Bir yangın anında nerenin aranması gerektiğini, yangını ilk gören gözetleme kuleleri ve bunlardan bilgi alan yangın söndürme ekibinde nasıl bir sıranın olduğunu bizlere anlattı. Şansımıza devriye gezen yangın ilk müdahale aracının şoförü İdris Hocamızın ricasıyla yanımıza gelerek bize çalışma sistemlerini anlattı. Bu eğitimimiz bittikten sonra suyun kaynağına doğru yürümeye başladık. Geldiğimizde bazı arkadaşlar bu sıcakta bu suya girilir diyerek kendilerini nehrin serin suyuna bıraktılar. Güzelce eğlendikten ve serinledikten sonra dönüş yolumuza geçtik.

Su kaynağına komşu olan geniş kuru çayırık alanında bir mola verdik. İdris Hocamız, burada herkesin el ele tutuşarak büyük bir daire oluşturmasını, akabinde birbirine sırtını dönerek olduğu yere oturmasını istedi. Sonra kendisinden işaret gelene kadar hiç konuşmadan etrafımızdaki sesleri dinledik. İşaret verdikten sonra birbirimize döndük ve hepimiz adeta büyümüş gibiydik. İdris Hoca, özellikle büyük şehirlerde yaşayan katılımcılarımızdan doğayı dinlediğimiz bu etkinliği sık sık hatırlamalarını rica etti.

Akşam yemeğimiz için hazırlıklara başladık ve tüm obaların yaptığı leziz yemekleri afiyetle yedik. Gecenin devamında Akın hocamızın güzel sesi, suyun sesi eşliğinde çok hoş vakit geçirerek bugün içinde kapanışı yapmış olduk.

22 Haziran 2014 Pazar

Bugün buradan ayrılış günümüz. Geldiğimizden beri duş alamadık, yemeklerimizi kendimiz yaptık ancak herkesin içinde bir burukluk var. Üç gecemiz dolu dolu geçti, bol bol oksijen aldık belki de ömür boyu devam ettireceğimiz dostluklarımıza o kadar sağlam temeller atmış olduğumuzu hissediyoruz ki aslında hiçbirimiz buradan ayrılmak istemiyor. Her şeyden



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

uzak mutluluk depoladık tüm benliklerimize. Ancak normal hayata dönme vakti...

Çadırlarımızı topladık ve Sütçülere doğru yola çıktık. Burada Sütçüler Hasan Gürbüz Meslek Yüksek Okuluna geldik. Bizleri bir sürpriz bekliyordu. Arı kovanlarını görecektik. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra kovanlara doğru yol aldık. Kraliçe arıyı, petekleri, işçi arıların muazzam işleyişini gördük. Tekrar okulumuza döndükten sonra Gökhan Cengiz hocamız bize yaban hayatı müzesini gezdirdi. Tahnitin nasıl yapıldığını anlattı. Merakla boynuzları, kuşları inceledik.

Öğle yemeğimizin ardından Adada' ya doğru yola çıktık. Bu tarihi alana geldiğimizde Berna YALÇINKAYA hocamız bize bu alanın tarihi hakkında bilgiler verdi. Yalnızca bu yörenin değil Anadolu da ayakta kalmış nadir alanlardan biri olduğundan bahsetti. Yolculuğuma kaldığımız yerden devam ettik. Yol üstünde verdiğimiz dondurma molamız ilaç gibi geldi. Şimdide Zindan Mağarasına doğru ilerliyoruz. Berna hocamız mağaranın girişinde bizlere burası hakkında kısaca bilgi verdikten sonra baretlerimiz takarak mağaranın ziyaretçilere açık olan kısmına kadar ilerledik. Yatay gelişmiş olan bu mağara içerisinde suyun oluşturduğu aşınmalar sonucu muazzam güzelliklere sahip adeta canlı bir yapıydı. Gezimiz bittikten sonra bir çay molası verdik ve tekrar yola koyulduk. Yolculuğumuz sonunda Pınar gözü mağarasına geldik. İner inmez bizleri hazır bekleyen atıştırmalık menümüzü afiyetle yedik. Gökhan hocamız bize bu alan hakkında bilgiler verdi ve tekrar yola çıktık Beyşehir' e doğru. Bu uzun yolculuğumuzdan sonra Beyşehir de Anamas otele giriş yaptık. Yorgunluktan biran önce odalarımıza çekildik.

23 Haziran 2014 Pazartesi

Tarihin derinliklerinden çürümeden, bozulmadan, Anamaslar'dan sedir ağaçlarından yapılmış, Anadolu'nun en eski, en görkemli yapıtlarından birindeyiz. Eşrefoğlu camii. Hayranlıkla seyrettiğimiz bu camii olağanüstü bir mimariye sahip. Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir hocamız bugün bizlerle. Büyük bir aşkla anlatıyor bu camiyi. En önemli özelliklerinden birisi olduğunu söylediği girişindeki işlemler doğadaki kök boya olarak tabir edilen boylarla işlenmiş. Caminin mimarisi öyle ince düşünülmüş ki tam orta yerde hep tabanda bir çukur hem de tavanda bir açıklık var. İlk gördüğümüzde bunun sebebini anlamaya çalışırken hocamız devreye giriyor ve bunun iki sebebi olduğunu söylüyor.

Birincisi eskiden yukardan yağın kar bu açıklıktan süzülüp çukurda birikiyor. Camiye gelen insanlar yaz aylarında bir yandan serinlerken bir yandan da karla pekmezi karıştırarak yiyorlarmış. İkinci bir sebebi ise biriken karın ortama yaydığı nemle sedir ağaçlarından oluşan bu yapının kuruyup çatlamasını önlemekmiş. Ne yazık ki 8-10 yıl önce restorasyona uğramış bu yapıt. Camiden çıktığımızda hocalarımız bayanla el yapımı güller, erkeklere tespih anahtarlık alarak hoş bir sürpriz yaptılar. İstikametimiz Yaşar hocamız eşliğinde Eflatun Çeşmesi oldu. Buraya geldiğimizde heykeller ve büyük bir havuzdan oluşan bu yapının gerçekten görülmeye değer olduğunu gördük. Hititlerin de burada yaşamış olduğunu söyleyen hocamız eskiden bu havuzu suya girmek için kullandıklarını bu suyun kutsal nitelikte olduğundan bahsetti.

Sıradaki yerimiz Köşk kaplıcaları oldu. İsteyenler kaplıcaya girdi.

Kaplıca faslından sonra Yasin Ünal hocamız yaban hayvanları dersine başladı. Tek tek bu hayvanların özelliklerinden bahsetti.

Akşam geri döndüğümüzde yemek yedik ve otele geçtik burada bizi Suat TÜRKÖĞÜZ ve bizlere tişört baskı eğitimi verecek olan Oğuz YAKIN hocalarımız karşıladı.

Kısa bir molanın ardından otelimizin konferans salonunda buluştuk ve gündüz anlatılan yaban hayvanları dersinin eşleştirme oyununu oynamak için Yasin hocamızın etrafında toplandık. Oyunun kuralları anlatıldı öncelikle. Heyecanla oyunumuzu oynadıktan sonra gecenin galibini açıkladık (Çınar Obası). Oyunun sonunda pasta keserek birinci obamızın başarısını kutladık.

24 Haziran 2014 Salı

Sabah saat 08.00' da kahvaltılı salonunda toplandık. Bugün yorucu geçen günlerimizin ardından eğlence günü olarak ayrıldı. Kahvaltımız bitince yola çıktık ve yat turuna gitmek için hazırдық. Burada bizlere Halil SÜEL hocamız, E. Tagi ERTUĞRUL hocamız ve Serkan GÜLSOY hocamız katıldı. Yat ile açıldıktan sonra İdris hocamız kısa bir konuşma yaparak sözler Serkan hocamıza bıraktı. Hocamız bize bu yörenin ekolojisi, gölün ekosistemi hakkında bilgiler verdi. Yatımız kız kalesine yaklaştı. Biz adaya inmek istemedik çünkü binlerce martı yavrularıyla beraber bu adada yaşıyordu. Doğaseverler olarak bunları rahatsız etmek bize yakışır mı hiç? Burada biraz martıları seyrettikten sonra tekrar hareket ettik görevli bize çevredeki adalar hakkında bilgiler verdi (kül adası,



IDE 6

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ

<http://ide.sdu.edu.tr>

eşek adası). Daha sonra başka bir adaya yaklaştık ve burada öğle yemeğimizi yedik. Sohbetler ettik, fotoğraflar çekildik. Birkaç saat sonra geri dönüş yoluna koyulduk, Karaya indikten sonra akşam yemeğimizi yiyip otelimize geçtik.

Biraz ara verdikten sonra drama etkinliğimiz için otelin konferans salonunda hazır bekliyorduk. Her obanın sergileyeceği tek bir oyun vardı ' Kırmızı Başlıklı Kız'. Bu oyun öncelikle sesli bir şekilde okundu. Drama malzemelerimiz ortaya konuldu ve hazırlıkların bu malzemelerle yapılması gerektiği hatırlatıldı. Oyundaki amacımız ise her obanın alışlagelmişin dışında bu hikayedeki haklı olan tarafın kırmızı başlıklı kız olmayıp kurdun, babaannenin ve avcının gözünden bakılmasıydı. Herkese hazırlıkları için bir saat süre verildi. Verilen sürenin ardından her oba sırayla oyunlarını sergiledi. Kısacık sürede öyle hünerler sergilediler ki hepimiz kahkahalara boğulduk. Oyunların sonunda obaların ve jürinin ortak oylaması sonucu kazanan oba Güneş obası olarak açıklandı. Böylece bir günün daha sonuna gelmiş olduk. Herkes mutlu bir şekilde odalarına dağıldı.

25 Haziran 2014 Çarşamba

Sabah kahvaltımızın ardından yön bulma (orienteeing) etkinliğimiz için otelin yanındaki ormanlık alanda toplandık. Öncelikle Halil SÜEL hocamız tarafından bir ağacın yaşını nasıl tahmin ederiz, boyunu nasıl ölçeriz konuları anlatıldı. Boy ölçer, çap ölçer nasıl kullanılır uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra bir ağacın yaşını tahmin konulu küçük bir oyun oynandı. Obalardan gösterilen bir ağacın yaşını tahmin etmeleri istendi. Hocamız kendisi bu ağacın yaşını ölçerek en yakın tahmini birinci olarak açıkladı. Yakamoz obası en yakın tahminle birinci seçildi.

Sonrasında Yasin hocamız ve Halil hocamız tarafından orienteeing etkinliğinin nasıl yapılacağı anlatıldı. Daha önceden bu alana işaretlenmiş olan simgeleri toplamaları istendi. Hepsine bu işaretlerin koordinatlarının yazılı olduğu kağıtlar ve GPS' ler dağıtıldı. 45 dk süre verildi. İlk bulan oba otelin lobisine ulaştığında oyun sonlanacaktı. Çınar obası bu yarışmayı birinci olarak tamamladı.

Bugün Beyşehir' den ayrılıyor. Herkes odalardan çıkışını yaptı ve son bir etkinliğimiz için konferans salonunda toplandık. Oğuz YAKIN hocamız bizlere tişörte baskı tekniğinin nasıl yapıldığını kullanılan malzemeleri göstererek anlattı. Herkes yanında getirdiği düz tişörtlere baskı malzemelerini

kullanarak baskısını yaptı ve ortaya çok özgün tasarımlar çıktı.

Otelden çıkışımızı yaptıktan sonra öğle yemeğimizi yedik ve Eğirdir'e doğru yola çıktık. Buraya geldiğimizde belediye başkanının bizleri misafir etmek istediği söylendi. İlk olarak belediye binasına gittik ve bizi Eğirdir evi dedikleri eve götürdüler. Belediye başkanıyla sohbetler ettik bize geçmişten bugüne Eğirdir'i anlattı. Nelerinin meşhur olduğundan, insanların geçimlerini nasıl sağladıklarından bahsetti. Sonrasında Erol KESİCİ hocamızla devam ettik. Gölün kenarına gittik ve bize geçmişten bugüne Eğirdir gölünü anlattı. Gölün nasıl bu hale geldiğini üzüntü içinde bizlere aktardı. Buradan tekrar yola çıkarak son konaklama yerimiz olan Eğirdir Nafiz Yürekli Uygulama Oteline geldik. Odalarımıza yerleştikten sonra akşam yemeğinde buluştuk. Yemeğin ardından bilgi yarışması etkinliğimiz için otelin salonunda toplandık. 21 soruluk bilgi yarışmamızın birincisi Güneş Obası oldu.

Daha sonra sertifikalarımız verilmek üzere konferans salonuna çağrıldık. İdris hocamız bir konuşma yaptı ve katılımcılara sertifikaları dağıtıldı. Sonrasında katılımcı arkadaşlarımıza hatıra olması baktıkça bizleri ve Isparta' mızı hatırlamaları için gül sepetleri dağıtıldı. Son olarak da Pasta keserek gecemizi kutladık.

Eğitimimize Mustafa Önder ERSİN hocamızın Gökyüzü Gözlem dersi ile devam ettik. Biraz dinlendikten sonra Prof. Dr. İdris Oğurlu Hocamızın da katılımıyla gece vakti arazide yüksekçe bir tepeye çıkıp hocalarımızın yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleriyle gökyüzünü başka bir gözle keşfettik.

26 Haziran 2014 Perşembe

Bugün herkesin içinde bir burukluk var. Ayrılık vakti geldi çattı. Dolu dolu geçirdiğimiz günlerimiz ne kadar da çabuk geçti. Herkesin içinde keşke biraz daha vaktimiz olsaydı isteği... Ancak etkinliğimizi bugün bitirmek zorundayız. Kahvaltının ardından etkinlik sonu anketlerimiz dağıtıldı. Olumlu olumsuz görüşler anketleri ve katılımcı gözüyle IDE yazılarımız yazıldı. Artık dönüş için hazırız.

Isparta' ya doğru yola çıktık. Burada öğle yemeğimiz için oturduk. Hem yemek yedik hem de iletişim için tüm bilgilerimizi aldık. Kurduğumuz güzel dostlukların hiç bitmemesi dileğiyle sıkı sıkı sarılıp vedalaşarak birbirimizden ayrıldık.