



## RÖPORTAJ

İdris OĞURLU &amp; Şengül AKSAN

06.07.2007



**İ.O.** Siz eğitim programının sonuna geldiğiniz bugün, kendinizde nasıl bir değişiklik hissediyorsunuz. Yani doğaya bakmak, görmek, algılamam açısından ne yönde değişiklikler oluştu sizde? Bu bir haftanın sonunda, kendinizde ne gibi farklılıklar hissediyorsunuz?

**Ş.A.** Açıkçası kendimi şarj olmuş gibi hissediyorum. Öncelikle bunu söylemeliyim. Yani, temiz hava, doğal bir ortam ve bunlarla beraber kendimin de arındığını düşünüyorum. Onun dışında, önceden, tamam işte kuş vardı diyorduk. Ama şimdi kanadı kırmızı mıydı, rengi şöyle miydi, boyu şu kadar var mıydı, gördüğümüz kuş neydi, hangi türdü, getirin kitaba bakalım diyoruz. Çok zevkli bir uğraş bu. Bakın bunlar havada ses çıkartıyorlar, ok görünümündeler, gerilmiş yay gibiler veya bu kuş şudur diyebiliyoruz. Eğitim boyunca doğal varlıkların hepsini tek tek sıraya koyduk, birçok şeyin boşluğunu doldurduk, işte alın bu akbalıkcıdır derken, yerine koyarken, fay aynası dedik, başka birinin daha yerini doldurduk. Artık, o fay aynasını unutacağımı zannetmiyorum. Ben Ispartalıyım. Burada birçok yeri gezdim. Sadece Yazlıkanyon hariç. Gölcüğe gidiyorduk ama sadece ne kadar güzel bir manzara diyorduk. Gerçi, biliyorduk bir volkanın ağzındaki çöküntüde oluştuğunu, ama şimdi daha detaylı öğrendik ve daha başka bir gözle bakıyoruz. Taşlara farklı bakmasını öğrendik, pomzanın neden yüzdüğünü öğrendik, hepsi yerli yerine oturdu. Artık farklı bakıyoruz o ortamlara. Ben doğayla ilgili bütün bu boşlukları doldurduğumu düşünüyorum.

**İ.O.** İzninizle biraz da tasarımlarınızı-projelerinizi soralım? Burada aldıklarınızı öğrencilerinize aktarmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz, neler tasarlıyorsunuz? Çünkü siz burada doğayla ilgili çok şey öğrendik diyebiliyorsunuz. Dağarcığımızı geliştirdik, doğayı yerinde öğrendik, zihnimizdeki boşluklar doldu gibi. Doğaya daha başka bir gözle bakmayı artık beceriyoruz diyorsunuz. Döndüğünüzde bunu öğrencilerinize nasıl aktaracaksınız? Neler yapacaksınız?

**Ş.A.** Öğrencilikten yeni çıktım. Ama inşallah, yarın öğretmen olup ilk ders vermeye başladığımda, her şeyin sadece duyumda kalmasını istemiyorum, Buradan elde ettiğimiz ve daha sonra göndereceğiniz görüntüler, slaytlar gibi görsel malzeme ve bizlere vermiş olduğunuz eğitim kitapçığından daha detaylı bilgiler elde etme şansımız var. Bunların hepsini uzman hocalarımız hazırladığı için, herhangi bir hata yapma olasılığımız yok yani. Öğrencilerimize doğrusunu ileticeğiz. Kulaktan dolma bilgileri değil, direkt kaynağından alınmış doğru bilgileri vereceğiz öğrencilerimize ve tabii ki mümkün olduğunca çevremdeki diğer kimselere de.

**İ.O.** Doğa eğitimi boyunca doğayı doğada öğrendiğinizi hissettiğiniz anlar olmuştur sanırım, bunlara örnek verebilir misiniz? Bunu öğrenmenin tam yeriydi burası. Bunu görmek- göstermek için bundan uygun yer olamaz dediniz. Veya bu iş tam da böyle öğretilirdi, öğrenilirdi diyebildiğiniz. Bunu en fazla hissettiğiniz anlar oldu mu, olduysa ne zaman, nerede?

**Ş.A.** Tabii ki oldu, her gittiğimiz yerde öyle hissettim. Ama en önemlisi bence, kuş gözlemi için Dere mahallesi ve Kirazlıdere ye gittiğimizde oradaki bütün sesleri duyduk ya. Ya da Yukarıgökdedere'ye gittiğimizde siz bize tamamen doğayı dinleyelim dedinizde böceklerin, kuşların sesi, yaprakların o hisirtisi, her şeyi duyduk. Bunlar bizim doğayı tam hissettiğimiz kesitler. Yani, bu dediğimiz yerlerde, tamamen, biz doğadayız diyebildik. Ve yaban keçisi gözlemlerken bunu çok iyi yaşadık. Biraz önceki konuşmamıza da bahsettiğimiz gibi; geçerken "Aaaaa! Burada bir keçi varmış! Deyip geçecektik belki de. Onun yabani bir hayvan olduğunu hiç bilmeyecektik, onu evcil bir hayvanlardan biri zannedebilecektik. Ama şimdiyse biz onu görmek için saatlerce bekleyip emek sarf ettik ve ancak öyle gözlemledik. Şimdi onun değerini daha iyi kavradığımızı inanıyorum. Dağda serbest, özgür, yavrularıyla beraber.... Çok güzeldi.

**İ.O.** Siz de çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim.

**Ş.A.** Biz teşekkür ederiz.