



RÖPORTAJ

Ebubekir GÜNDOĞDU & Ebru ADIGÜZEL

11.05.2008



E.G. Bize kendinizi tanıtır mısınız?

E.A. Ben Ebru ADIGÜZEL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden geldim. Fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Ayrıca kamu yönetimi okuyorum. Geziyorum, dolaşıyorum, doğayı seviyorum.

E.G. Projeye ilgili bilgiyi nereden aldınız? Böyle bir projeden nasıl haberiniz oldu?

E.A. Projeye ilgili bilgiyi; okulumuzda drama hocamız Kaz Dağı'nda bir eğitime katılmış, ben de ondan duydum. Daha sonra TÜBİTAK sitesine girdim ve ilk kez sizin projeniz açıklanmıştı. Ben de öyle başvurduğum. Sonra sizi aradım.

E.G. Sizin geldiğiniz bölge, Karadeniz'in en iyi ormanlarına sahip değişik bir alan. Burada ise Toroslardayız, tamamen farklı özellikler gösteriyor, gördüğünüz anda ilk dikkatinizi çeken neydi? Ya da Toroslarla Batı Karadeni kıyaslayabilir misiniz?

E.A. Orda ormanlar daha sık. Geçmek çok fazla mümkün değil, burada orman geçiş için daha uygun. Ayrıca Torosların bitki örtüsü daha zengin geldi bana.

E.G. Turizm potansiyeli var mı sizce burada?

E.A. Bence var. Çünkü göller çok güzel, doğa zaten cennet gibi. Çok çeşitli bitkiler var, bence halen keşfedilmemiş bitkiler şu anda da mevcut. Güzel bir yer.

E.G. Proje süresince genel akış içerisinde, kamp süresinin uzun tutulmasını mı yoksa daha az kamp yaparak daha çok yerleri görmeyi mi isterdiniz? Hangisini daha uygun buluyorsunuz?

E.A. Boş bir dakika bile vaktimiz yoktu. Kampımız çok canlı ve dinamik olduğu için ben şahsen çok mutlu oldum. Çadırda kalmak çok eğlenceliydi ama yağmur biraz bozdu, yine de çok güzeldi

E.G. Daha önce çadırda kalmış mıydınız?

E.A. Bir kampa katılmıştım ama çadırda kalmadım. Ama çadırda kalmak hoşuma gitti. Daha bir özgürdük. Oturup muhabbet edebiliyorduk ancak teknolojiden uzak kalmak beni biraz rahatsız etti.

E.G. Üç günden daha fazla kampta kalabilir miydiniz?

E.A. Kalırdım. Bitlenirdim herhalde ama kalırdım.

E.G. Projedeki alanlarla ilgili bize bir öneriniz var mı? Şu alan gereksizdir diyebileceğiniz bir yer oldu mu?

E.A. Açıkçası sunumlar beni sıkıyor, doğada öğrenmek daha zevkli benim için, yürüyüşlerle öğrenmek daha güzel. Çünkü orada görebiliyorum, dokunabiliyordum, hissediyordum. Ama sunumlarda canım sıkılıyor, yani birilerinin anlatması aktarması beni sıkıyor. Karşıdaki insan konuşuyor, ben konuşamayınca sıkılıyorum. O yüzden sunum biraz sıkı beni.

E.G. Arazi çalışmaları ile ilgili bir önerin var mı? Yani şöyle yapılırsa daha verimli olur diyebileceğiniz bir şey var mı?

E.A. Arazide her şey çok güzeldi. Küçük gruplara ayrılıp, hocalarımız birlikte çalıştığımız için anında her istediğimi sorabildim. Bana her konuda yardımcı oldunuz. Grupta da çok güzel bir arkadaşlık vardı. O yüzden her şey çok güzeldi, dört dörtlüktü.

E.G. Gezdiğiniz alanların çoğu korunan alanlardı. Bu alanlarla milli parkların ya da tabiat parklarının farklarını anlayabildiniz mi?

E.A. Bir ayırım oluştu. Ama nasıl söyleyeyim, daha çok gezmek isterdim, daha çok kalmak isterdim.

E.G. Süre yeterli miydi sizce? Yoksa daha uzun ya da daha kısa mı olmalıydı?

E.A. Belki çok uzun olsa sıkardı. Ama ben sıkılmadım. Kısa olduğu için tadı damağımda kaldı. Derler ya o kadar zevkliydi. Ben şu anda giderken üzülyorum açıkçası. Çok güzeldi, dolu dolu geçti hergün. Sanki bir aydır buradayım.

E.G. Genel olarak projeye ilgili bir tavsiyeniz var mı?

E.A. Sunumlara daha az yer verilmeli, Çandır da daha çok kalınmalı, keşfedilmemiş alanları gezmeli. Şu anda gezdiğimiz alanlar hocaların bildiği mekanlar. Dokunulmamış yerleri gezmek daha çok ilgimi çekirdi.

E.G. Teşekkür ederim

E.A. Ben teşekkür ederim