

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ

Çoęunluęumuzun Yazılı Kanyon'u duymasına raęmen görmedięini biliyorduk. Ve görmenin heyecanı içindeydik. Kanyonun vadi tabanına geldiğimizde, Sütçüler'e göre daha ılık ve güneři henüz tepeden görmeyen bir nehirle karřılařtık. Güröl güröl akan bir dere, kuř sesleri, yemyeřil bir manzara ile karřılařtık. İlk karřımıza çıkan yapraklarını dökmüş çınar ağaçları, Karadeniz bölgesine özgü, ama burada da görülen kızılaęaç, kermes meřeleri, kızılçam türleri çıktı.

Hocalarımızın verdięi bilgi doęrultusunda çınarın sadece dere vejetasyonuna ait olduęunu, yükseklerde görölmedięini, bu sahada 185 bitki türünün bulunduęunu, 24'ünün endemik olduęunu öğrendik. Ayrıca, Yazılı Kanyon'un hristiyanların St. Paul yolu dedikleri hac yolu üzerinde bulunduęunu, eski yunanda kölelikten düşünürlüęe kadar ilerleyen Epiktatus'un buradan geçtięini öğrendik.



Orman Fakóltesinden İsmail hocamız bize ağaçların tanıtıcı özellikleri ile ilgili ilginç bilgiler verdi. Belki de, günün en güzel anlarından birini dere kenarında yediğimiz alabalık ziyafeti oluřturuyordu.

Yemekten sonra yaptığımız sohbetler bizim birbirimizi daha iyi tanımamız adına güzeldi.

Öğleden sonra da vadinin yukarı kesimlerine doęru yürüyüşe geçtik. O kesimde sahaya endemik tür olan *Globalaria hedgi*'yi görmek çok güzeldi.

Gün batarken nehir řelalelięini görmüş olmanın keyfine varmıştık.

Alime ÇINAR - IDE Kozalak Grubu - 06 ŞUBAT 2008