

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ | 2010-AĞUSTOS EĞİTİMİ

Hıdırlık Obası

02 Ağustos 2010 Pazartesi

Sabah erkeden kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra kaptanın gelmesini bekledik. Kaptan geldikten sonra yola çıktık ve Gölcük Tabiat Parkına geldik. Çadırlarımızı, tulumlarımızı aldıktan sonra, çadır kurma hakkında bilgi aldık. Obalara ayrıldık ve her obanın obabaşları seçildi. Daha sonra çadırlarımızı kurduk ve tanıştık. Tanışmadan sonra öğlen yemeği yedik. Yemeğimiz Isparta'ya özel düğün yemeği idi. Düğün yemeği; etli kuru fasulye, kabune pilavı ve helvadan oluşuyordu. Öğle yemeğinden sonra Hüseyin hocadan botanik dersi aldık. Botanik dersinde Karaçam, Sarıçam ve Halep çamı hakkında bilgi aldık. Hüseyin hocadan sonra Medet hocadan ilk yardım dersi aldık. Daha sonra akşam yemeğine gittik. Yemekte Vali Bey ve eşi de bize katıldı. Yemekten sonra tekrar kamp alanına döndük.

Vali beyin eşiyle sohbet ettik. Sohbetin konusu doğayı anlamak, dinlemek ve hissetmekti. Zaman zaman Vali Bey ile eşinin anılarını dinledik. Doğru nefes almayı öğrendik. Bu nefes alma yöntemi sayesinde 10 dakikada 8 saat uykudan uyanmışız gibi dinlenmiş hissettik. Muhteşem bir doğa sohbeti ardından vali bey ve eşi kamptan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra hocalarımız bizi nöbet tutulacak diye kandırdılar. Bu şakanın ardından herkes uyumak için çadırlarına çekildi.

Bu gece çoğumuz ilk kez çadırdaki uyuyacaktık.

03 Ağustos 2010 Salı

Sabah 6.30da seher yürüyüşleri için uyandırıldık. Hazırlandıktan sonra yürüyüşe çıktık. Isparta'ya has endemik bitkileri gördük. Ekoloji uzmanı Yasin KARATEPE rehberliğinde Gölcük Gölü etrafında volkanik kayaları gördük. Bunun yanında volkanik arazilerin çevresinde kumlu toprağın verimli olmadığını biliyorduk ama uzmanımız bu toprakların volkanik veriye yakın olduğundan dolayı mineral bakımından zengin olduğunu söyledi. İspinoz ve karatavuk kuşlarını gördük.

Seher yürüyüşünden döndükten sonra kahvaltı hazırlıkları yapıldı ve kahvaltı yaptık.

Kahvaltıdan sonra Medet hocadan epilepsi müdahalesi ilk yardımı, solunum aspirasyonu ilk yardımı, yetişkin ve çocuklarda solunum yolu tıkanmasında ilk yardım konularında ders aldık.

Topoğrafi uzmanı Mehmet EKER hocadan GPS ile harita kullanarak yerimizi bulma konusunda bilgi aldık.

Yarım saat moladan sonra drama uzmanı Filiz ÜNAL la ders yaptık. Yine boyalar ve kalemler vardı ama değişik başladık, ağaçlarla ilgili bir etkinlik yaptık. Ağaçlara sarıldık, kokladık dinledik ve konuştuk. Ağaca sarılırken ağaçları sevdiğimi bir arkadaşına sarılıyormuş gibi hissettim o zaman bana seni seçmedim dedi sarılmam dedi. Sonra sen çok güzel büyük bir ağaçsın çok önemli görevler yaparsın dedim.

Herkes deneyimlerini paylaştı. Herkese birer kağıt dağıtıldı, ikiye katladık ilk yarıya kendimizi ağaç yerine koyup insanlara şiir yazdık. Bunları kamp arkadaşlarımızla paylaştık. Jeoloji uzmanı Muhittin hoca geldi. Bize bing bang olayında itibaren dünyanın jeolojik evrelerinden ve bugünkü durumundan Türkiye'nin jeolojik evrelerinden bahsetti. Türkiye'deki dağların oluşumundan kayaç türlerinden bahsetti. Gölcük jeolojik yapısından bahsetti. Gölcükte bulunan kayaç çeşitlerinden bahsetti. Batmayan taş, tortu taşı, kireç taşı, volkanik taşları gölcük gölüne attık. Yüzen taş yoğunluğu sudan küçük olduğu için suyun yüzeyinde kalıyor.

Jeoloji dersinden sonra yemek molası verdik, çay içtik, sohbet ettik. Kamp oyunları oynandı, çok eğlenceliydi.

04 Ağustos 2010 Çarşamba

Dün gece yapılan ikazla saat 7.00da kalkmamız istendi ve şuan saat 7.00 ben kalkmış vaziyetteyim. Demek ki ben kurallara uyuyorum. Kurallara uymak bir yana da gerçekten sabahın 7'sinde doğanın uyanışını izlemek bir başka. Gölün sessizliğinin yavaş yavaş bozularak uyanması, ağaçların uyanışının hissedilebilmesi elbetteki bir başka güzel.

Kampın bütün oba üyeleri de yavaş yavaş kalkmaya başladı. Tam uykusunu almadıkları belli çünkü hafif bir mahmurluk el yüz yıkamaya gidiyorlar. Tek çeşmenin akması ve hiç kimsenin itiraz etmeden sıraya girerek el yüz yıkaması doğanın hatta yaşamın bir kuralı olduğunu belki ilk defa daha iyi anlıyorum. Çünkü sıra olarak ve sırada beklemek ilk defa içsel olarak mutlu yaptığım bir eylem ve bende buna seve seve katılıyorum.

Elini yüzünü yıkayan obasının bulunduğu yere giderek kahvaltı seferberliğine başladı. Kimin ne yapacağı belli zaten. Herkes kendi obasının çayını ve kahvaltısını hazırlayacak. Kızlar yumurta yapmaya, erkekler çay kaynatmaya başladılar. Ateşler yakıldı çaylar ve yemekler için.

Kahvaltı bitti, yarım saat sonra otobüs gelecek ve artık gölcük tabiat parkını terk edip Eğirdir'e doğru yol alacağız. Çadırları topladık.

Bu sırada, yangın tatbikatı ve yangın önleme üzerine Isparta Orman İşletme Şefi Mehmet bey konuştu. Anladığım şu ki dünyada hiçbir şey gereksiz ve sanıldığı kadar basit değildir.

Gölcükten ayrıldıktan sonra Orman Fakültesine geçtik ve orada böcekler hakkında bilgi aldık.

Fakülte ziyaretinden sonra Eğirdir'e doğru yola çıktık. Öğle yemeği yedik ve otele yerleştik. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinde göl ekolojisi hakkında ders işledik. Akşam yemeği yedik ve otelimize geri döndük.

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ | 2010-AĞUSTOS EĞİTİMİ

Hıdırlık Obası

05 Ağustos 2010 Perşembe

Gün bizim için sabah 6 sularında Eğirdir Gölü kenarında kuş gözlemlemekle başladı. Tüm kamp sakinleri olarak saat 6.00da otel önünde buluştuk ve Eğirdir Gölü kıyısında Yasin hoca rehberliğindeki kuş gözlemimizde bahri türünün erkek bireyini gözlemledik. Bu türün belirgin özelliği erkeklerde ihtişamlı tüylerdi. Bir saat kadar kuşları gözlemledikten sonra otelde kahvaltımızı ettik. Daha sonra Isparta Milli Parkla Şube Müdürü Sema hanımın sunusunu izledik. Sunum bitince otobüslere binip Kovada Gölünün yolunu tuttuk. Kovada gölünde uzun yürüyüş parkurundan milli parkın seyir terasına ulaştık. Burada tekrar manzara eşliğinde bölgedeki su kuşlarını gözlemledik. Daha sonra öğlen yemeğimizi yemek amacıyla yakınlardaki bir restorana girdik. Yemeğimizi yedik ve drama dersinin bir parçası olan etkinliğimize geçtik. Bu etkinlikte tekrar Hıdırlık gurubu olarak küçük bir skeç sunduk. Bu skecin büyük bir bölümü doğaçlama geçti. Hem izleyenler, hem oynayanlar olmak üzere bayağı eğlendik. Aynı zamanda bu skeçte doğayla ilgili mesajlarda verdik. Diğer grupların skeçlerini de izledikten sonra Kovada Gölü'nün yakınlarında ki Yukarıgökdere köyüne vardık. Buradaki köy kahvesine oturduk ve köylülere sorular yönelttik ve onların cevaplarını dinleyip not aldık. Köyde gezme imkanı bulduk. Daha sonra yerleşim yerinden ayrılıp akşam yemeğinin yeneceği

restorana gittik ve tekrar otele döndük. Otelde fotoğraf uzamanı olan Süleyman hocamızın sunumunu izledik. Daha sonra herkes odalarına çekildi ve kampımızın bu günü de böylelikle sona erdi.

06 Ağustos 2010 Cuma

Sabah 5.30' da tüm katılımcılar uyandı. Hazırlıkların ardından 6.00'da Eğirdir Boyalı sahilinde ilk yardım boğulma dersi almak üzere yola koyulduk. Medet hocanın eğitiminden sonra yüzmek isteyenler göle girdi. Sabah 9.30'da kahvaltı tamamlandı. 10.00'da sütçüler Yazılıkanyon'a hareket ettik. Zevkli ve eğlenceli yolculuk esnasında kısa bir süre fidanlığı ziyaret ettik. Saat 13.30'da içinde güzel bir tad ve koku vermesi için konulan defneyapraklı alabalık yedik. Bir süre dinlendikten sonra Yazılıkanyon'daki yazılı anıtlara kral yolu diye tabir edilen yoldan gittik. 16.00 sularında kanyondan ayrıldık. 17.00-19.00 arasında Yaban keçisini gözlemledik. 20.00 sularında Eğirdir'de poyraz restoranda güzel bir akşam yemeği yedik. 21.45 sularında otele geri döndük. Yazılı kanyonda tanıştığımız alman turistler otelde biz katılımcılara çektikleri doğa fotoğraflarını gösterdi. 23.30 gibi serbest kalarak odalarımıza geçtik.