

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ | 2011-HAZİRAN EĞİTİMİ
RÜZGAR OBASI**26.06.2011 PAZAR**

2011 yılının ilk eğitimi, herkes heyecanlı, meraklı, birazda yorgun. Her iklimden farklı farklı katılımcılar doğa korumak, çevre bilinci kazanmak, Isparta'nın güzelliklerini görmek için sabırsız bir bekleyişteydi. Kayıtlar tamamlandıktan sonra otelimizin önünde bekleyen servisimizle binip, acıktım acıktım diyerek Acıktım'da yemeklerimizi yedik ve ilk durağımız olan Isparta Meteoroloji İstasyonu'na doğru yola koyulduk.

Yavaş yavaş kaynaşmaya başlayan katılımcılarla birlikte Meteorolog Dr. Hasan Hüseyin Aksu bizlere daha önceden hava tahmini için kullanılan aletleri tanıttı. Teknolojinin gelişimiyle beraber eskileri geride bırakıp, işimizi biraz daha kolaylaştıran güncel aletler hakkında bilgi aldıktan sonra nasıl ve neden yağmur yağdığı hakkında konuştuk. Üzerimizde hem su buharlarının ve hem de kristallerin oluşturduğu bulutlara balon yollamak için buluştuk.

Dünya'da ki tüm ülkelerde, Türkiye'de 8 farklı bölgede hava tahmininde bulunmak için aynı anda her gün öğlen 2.30 ve akşam 2.30'da gökyüzüne balon uçuruyorlarmış. Balonun ucundaki verici sayesinde bilgiler kaydedilip bir bankada toplanıyormuş. Dünyanın öbür ucundaki bir bilim insanı Isparta'da ki hava olaylarını öğrenmek için, o programı kullanırmış. Katılımcı arkadaşlarımızın soruları cevaplandıktan sonra buz gibi su içmek için Ayazmanaya yola koyulduk. Servis şoförümüz gaza bastıkça biz daha da susadık ve sonunda içsek mi içmesek mi diye düşündüğümüz su kaynağına geldik. Dediler ki; bu sudan içen Isparta'dan ayrılmazmış hatta örneği de varmış ekibimizde. Kimi hurafe dedi, kimi kana kana içti.

Daha sonra hep birlikte ilk dramamızı yaptık. Herkes kendi adının baş harfiyle başlayan, doğada bulunan bir canlı bir varlığın adını rumuz olarak seçti. Geyik, yıldırım, istakoz derken ne kadar da çok çeşit canlı varmış diye düşündük. Ayazmana mesire alanında bir yandan otururken bir yandan da Prof. Dr. Mustafa Avcı bizlere etrafımızdaki böcekler hakkında bilgi verdi. Böcekler ve örümcekleri nasıl ayırt ettiğimizi anlattı. Acıkan ekibimiz akşam yemeği için yola koyuldu. Oradan da dinlenmek üzere otele gidildi. Yeni bir gün bizi bekliyordu.

27.07.2011 PAZARTESİ

Otelde sabah kahvaltısı yaptıktan Gölcük Tabiat Parkı'na doğru yola koyulduk yol boyunca hocalarımızdan Isparta ili ilgili genel bilgiler anlatıldı, özellikle gülleriyle tanınan Isparta'nın bir gül bahçesinde durup çiftçilerden güller hakkında bilgi aldık. Daha sonra Gölcük Tabiat Parkı'na vardık. Öncelikle gördüğümüz manzara karşısında hayran kaldık adeta bir doğa müzesini andırıyordu. Hocalarımız genel bir giriş yaparak günün yapılacak faaliyetlerini anlatıldı. Hocalarımız bizlerden birer grup oluşturulması ve her grubun bir liderinin seçilmesini istenildi. Ardından

bizlere şapka tişört, dürbün ve birer rehber kitapçığı dağıtıldı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda Prof. Dr. İdris Oğurlu hocamız tarafından Tabiat Parkı'nın faunası hakkında gelişimi konusunda verilen bilgilerle günün programına başlandı, ardından memeli gözlemi için kurulan foto kapanın olduğu yere gittik. Çevrede gözlemlerimiz boyunca dikkatimizi çeken türler hakkında bilgi aldık, daha sonra gölün kenarında öğle yemeği yedik. Yemek sonrası Çevre İl Müdürü ve Milli Parklar Müdürüyle tanışma ve sohbet etme imkânı bulduk. Sıradaki etkinlikte ise drama vardı ve ardından gezimize kaldığımız yerden devam ettik. Gölün kenarında yer alan bir ormanlık alana gittik.

İdris Oğurlu hocamız elinde yaban hayvanlarına ait belirtileri getirerek bunların ne olduğu hakkında bize bilgi verdi. Ayrıca etraftaki tavşan, porsuk dışkılarını katılımcılara gösterdi. Daha sonra diğer hocalarımızla ormanlıkta yer alan türler hakkında bilgi paylaşıldı. Bunlar karaçam, sedir, akasya vb... Prof. Dr. Muhittin Görmüş hocamız daha sonra Gölün jeolojik oluşumu ve taşlar ile ilgili bilgiler verdi. Alanın volkanik yapıda olduğunu ve böylelikle alanda Ponza taşlarının var olduğunu ve bu taşların batmadığını öğrendik. Diğer taşlar andezit ve bazalt idi. Kısa bir dinlenmeden sonra akşam yemeği için Isparta'ya döndük.

28.07.2011 SALI

Sabah uyanıp kahvaltımızı yaptık ardından SDÜ Orman Fakültesine gidip bazı bilim dalları hakkında bilgi aldık. Herbaryum müzesini dolaştık önemli ve soyu tükenmekte olan böcek türlerini ve endemik türleri gördük. Ardından Yazılı Kanyon Tabiat Parkına doğru hareket ettik. Yolda öğle yemeği için Akpınar Mesireliğine gittik ve orada bitkiler hakkında bilgi aldık. Çayımızı yudumlarken Doç. Dr. Atilla Gül hocamız farkındalık hakkında bilgiler verdi. Orman fidanlığına giderken çevredeki meyve bahçelerini gördük. Orman fidanlığında çok çeşit bitki türü gördük. Daha sonra yolda Yaban Keçisi gözlemi yaptık. Daha sonra Tabiat parkına varıldı çadırlarımız dağıtıldı, çadırlarımızı kurduk, oba oba yemek yapmaya koyulduk.

29.06.2011 ÇARŞAMBA

Isparta'da yeni bir gün daha! Tüm çadırlar seher yürüyüşüne hazırlanması için sabah 6 da düdükle sesle uyandırıldı. Suyun ve yaprakların sesiyle geçirilmiş uykudan sonra Yazılı kanyonda ki ilk seher yürüyüşümüze başladık. Hep birlikte alabalık çiftliğine gittik ve balıkların nasıl yetiştirildiğini gördük. Fazla meraklı olan katılımcılardan bazıları ise, kuşları gözlemlemek için taşıdığımız dürbünlerle balıklara bakarken yakaladık.

Kahvaltının ardından obalar arası bir yarışma yaptık. Amacımız etrafımızda adını duyup da göremediğimiz yaban hayvanlarını öğrenmekti. Daha sonra dumansız yangına

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ | 2011-HAZİRAN EĞİTİMİ
RÜZGAR OBASI

sebeplerin böcekler hakkında Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya bize bilgiler verdi. Bizlere biyolojik mücadele yöntemlerini anlattı. Feromon tuzaklarını nerelere nasıl kurduklarını ve içlerine eşey salgı yerleştirdiklerini açıkladı.

Daha sonra Oğuz hocamız bize t-shirterimize baskı yapma tekniği hakkında bilgi verdi ve hepimiz bu doğayı paylaştığımız bir yaban hayvanı seçerek baskı yaptık. Ardından Doç. Dr. Hüseyin Fakir bizlere şifalı bitkileri nasıl ayırt edebileceğimizi açıkladı. Sürgünlerinin dört köşeli, üzerinin tüylü, yapraklarının çapraz karşılıklı ve dokunduğumuzda güzel kokular salgılaması gerektiğini öğrendik. Topladığımız ada çaylarını kamp alanına döndüğümüzde demledik ve keyifle içtik.

Kanyondaki son gecemizde kamp ateşimizi yakıp yemeklerimizi pişirdik. Ardından okullarda en çok hangi sağlık sorunuyla karşılaşıyorsak Medet Hocamız bizlere ilkyardım eğitimi verdi. "Bilmiyorsan yapma!" diyerek başlayan hocamızla birlikte eğlenceli bir o kadarda öğretici zamanlar geçirdik.

Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra Süleyman Uysal hocamızla birlikte HOME adlı belgeseli izledik. Gerçekten gözlerimizin önünde bakıp görmediğimiz tüm gerçekleri açık ve net bir şekilde ortada koyuyordu. Belgeselin ardından herkes çadırlarına dağıldı.

30.06.2011 PERŞEMBE

Sabah 6.30'da çadırımızdan çıkıp kanyonda muhteşem bir doğa harikasında kuş gözlemi yaptık. Ayrıca ormanlarımız ve bu alanların korunması, yangın unsuru, doğal ve kimyasal zararlar üzerine konuştuk. Kampa

döndüğümüzde adlarını yeni öğrendiğimiz kuşların ve ağaçların içinde kendimizin hazırlamış olduğu semaver çayıyla beraber muhteşem bir kahvaltıdan sonra, beklide hayatlarında ilk kamp hayatı yaşayan arkadaşlarımızın kaptan ayrılışları başladı. Buradan hüzünle ayrıldıktan sonra Adada Antik Kenti yolculuğumuz başladı. Antik ada ve antik tiyatroya gezip tanıdıktan sonra öğle yemeğinin ardından hayatımda ilk defa gördüğüm Zindan mağarasına yolculuğumuz devam etti. Daha sonra Eğirdir'e uygulama otelimize geçildi. Burada dinlendikten sonra Yrd. Doç. Medet Korkmaz hocamız belki de unutamayacağımız bir ilk yardım eğitimi verdi. Buradan akşam yemeğine geçildi. Daha sonra otelin sunu salonunda eğitimlere devam edildi.

01.07.2011 CUMA

Sabah kahvaltıdan sonra su ürünlerinin tükendiği suyun kirliliğinden bahsedildi. Dünyadaki bütün canlıların su ihtiyacı olduğu ama insanların içme suyu kaynaklarını tükettiklerini belirtti Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici hocamız. Daha sonra Kovada Milli Parkına gidildi. Kovada gölünün ekolojisi ve problemleri öğrenildi. Halkın problemlerinin ne olduğu anlatıldı. Öğle yemeğinden sonra kuş ve doğa gözlemi için boyalıya hareket edildi. Görmediğimiz birçok kuş çeşidini gördük. Akşam yemeğinden sonra drama etkinliği yaptık burada farklı bakış açıları görüldü.

02.07.2011 CUMARTESİ

Sabah seher yürüyüşüyle beraber kuş gözlemi yaptık. Kahvaltı, raporlar ve anketler yapıldı. Isparta'ya doğru devam edildi.