

## IDE GÜNLÜĞÜ | 2011-EYLÜL EĞİTİMİ

Orman Mühendisi Gökhan CENGİZ

**13.09.2011 Salı**

H.Hüseyin hocanın önderliğinde Meteoroloji istasyonunun rasat parkında gözleme başlandı. İstasyonda geçmişten günümüze kullanılagelen ve yeni teknoloji ile geliştirilen meteoroloji ekipmanları uygulamalı olarak tanıtıldı. İlk olarak iklim elemanlarından bahsedildi. Su, atmosfer, buharlaşma, yoğunlaşma vb..

Kurularak çalıştırılan eski tip termograf (sıcaklık ölçer), higrograf (nemölçer) ve helyograf (günlük güneşlenme miktarını ölçen cihaz) gibi aletlerin nasıl ve ne şekilde çalıştığı ve kullanıldığı detaylı şekilde anlatıldı. Bunun dışında toprak sıcaklığını ölçmede kullanılan çeşitli derinliklerde bulunan dereceler incelendi. Yağış ve buharlaşma miktarını ölçmede kullanılan havuz incelendi.

Hava tahminlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verildi. Bu tahminlerde kullanılan hava tahmin balonunun mekanik yapısı ve nasıl bilgi aktarımı sağlandığı anlatılarak balon şişirildi ve ölçümün gerçekleştirilmesi için gökyüzüne uğurlandı. Katılımcılar sanki balonla birlikte uçmak istercesine onunla fotoğraf çekmek için çırpınıyorlardı.

Hava tahmin balonunun uçurulmasının ardından, kuş civılları arasında yemyeşil bahçede, küresel iklim değişimleri ve günümüze kadar meydana gelen sıcaklık değişimlerini meteoroloji hocamız grafikler üzerinde anlatarak bilgi dağarcığımızı genişletti.

Katılımcıların merak ettikleri çeşitli sorulara cevap veren hocamız son olarak yağmur bombalarını ve bu bombaların nasıl yağmur oluşumunu sağladığı konusunda bizleri aydınlattı.

Bu güzel sohbetin ardından Ayazma mesireliğine hareket edildi. Şengül hocamız bizlere bu alanı kısaca tanıttı. Önceleri açık hava kilisesi olarak kullanılan bu alanın değerinin buz gibi soğuk suyundan kaynaklandığı bunun yanı sıra anıt kestane ağaçları ve tarihi hakkında bilgilerini bizlerle paylaştı.

Lezzetli dondurmalar eşliğinde Hatice hocamız tanışma etkinliğini başlattı. Öncelikle herkes sıra ile ismini söyledi, bu olay birkaç kez tekrarlandıktan hemen sonra Hatice Hanım isimlerimizin baş harfi ile başlayan ve doğa ile ilgili bir sıfatı kullanarak isimlerimizi tekrar söylememizi istedi ve bizlere düşünmek için biraz zaman verdi. Sürenin bitiminde herkes bulduğu sıfatı ve ismi sıra ile söyledikten sonra bu sıfatları bir de resim kağıtlarına resmettiler. Bu etkinlikte gerçekten çok ilginç ve şaşırtıcı güzellikte resimler ortaya çıktı. Birkaç örnek vermek gerekirse, Armut Abdullah, Sümüklü böcek Seren, Erozyon Ergün vb. isteyen arkadaşlarımız resimleri ellerine alarak bu resmedilen sıfatların sahipleri ve adlarını bizlere hem çok kolay hem de eğlenceli şekilde saydı. Bu sayede tüm katılımcıların adlarını kolayca öğrenmiş olduk.

Daha sonra tavşankanı çaylarımızı yudumlarken Prof. Dr. Mustafa AVCI hocamız böcekler hakkındaki çok ilginç

bilgilerini bizlerle paylaştı. Böceklerin genel özellikleri ve morfolojik karakterleri, orman zararlısı böcekler ve bu canlılarla mücadele yolları, uçan, yüzen, koşan böcekler yani böceklerle ilgili tüm bilgilerini bizlere hoş bir sohbetle anlattı. Merak ettiğimiz tüm soruları yanıtlayan hocamız böceklerde metamorfoz çeşitlerine de değindi.

Güzel bir akşam yemeği için restorana hareket ettik. Yemeğin ardından tüm eğitimciler ile birlikte öğretmen evinde 'Dünden bugüne IDE' ve 'Isparta'nın kuşları' sunularını izledikten sonra katılımcılarımız daha da heyecanlandılar. Çünkü sinevizyondaki görüntülerden adeta büyülenmişler ve doğa eğitimi alanlarda birebir bulunmak için can atıyorlardı.

**14.09.2011. Çarşamba**

Sabah 8' de otelin kahvaltı salonun da kahvaltı yapıldı. Saat 9' da Gölcük Tabiat Parkı'na yola çıkıldı. Gölcük TP'na varır varmaz, ilk iş Yasin Ünal Hocamızın katılımcıları obalara ayırması oldu.

Emrah Tağı hocamız katılımcılara dürbün ve teleskop hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. İdris OĞURLU hocamız katılımcılara kampa gidildiği zaman nasıl davranmaları gerektiğinden bahsetti ve doğada gözlemlerin nasıl yapıldığını anlattı. Doğrudan ve dolaylı gözlemlerin nasıl yapıldığından bahsetti ve obalar 2 ye ayrılarak gölün etrafında yürüyüş yaptılar. Bu yürüyüş bittiğinde zaten öğle olmuştu bile, harika Isparta düğün yemeğini afiyetle yedik. Halil hocamız doğa koruma alanları hakkında bilgi verdi. Doğa koruma alanları Milli Parklar, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, Sit Alanları diye ayrıldığını ve aralarındaki farklardan bahsetti.

Eğitmenlerden Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ hocamız bizlere Gölcük Gölü ve çevresindeki volkanik kayaların jeomorfolojik görünüm, jeolojik zaman ve mekan kavramlarının tanımlayıp sahanın Gölcük gölü oluşumu, karaların kökeni, kaya-su etkileşimi suyun insan sağlığı üzerindeki etkileri bir çok yerde gördüğümüz pomza, andezit kayaları yeryüzünde jeomorfolojik gelişim, jeolojik zaman kavramı, kaya türleri, sulardaki flor kökeni volkanizma yaşı sedimanter kayalar kireç taşı ve deprem, yaşadığımız evlerin zeminlerinin güvenilirlikleri gibi konulara temas etti. Ardından hep beraber gölün kenarında bulunan taşlardan suyun içerisine batması için attık, fakat ilginç bir olay oldu, burada bulunan taşlar suyun içerisinde yüzyüyor, bir türlü batmıyordu.

Eğitmenlerden Yrd. Doç. Dr Yasin hocamız ekolojinin tanımını yaparak ekoloji ne işe yaradığını ve farklı ekosistemleri tanımamız gerektiğini şeklinde bir giriş yaptıktan sonra devam etti. "Ekosistemi bilmeden doğaya müdahale edemeyiz. Doğal Kaynakların sürdürülebilmesi için ekolojinin çok iyi bilinmesi gerekir. Doğada hiçbir canlı rast gele bir yerde yaşayamaz her canlının yaşayabildiği bir

## IDE GÜNLÜĞÜ | 2011-EYLÜL EĞİTİMİ

Orman Mühendisi Gökhan CENGİZ

ekolojisi vardır. Ormanları işletirken ekolojiyi göz önüne alarak yapabiliriz. Türler doğada rasgele görülmezler, bulunduğumuz alanda karaçam varken neden kızılçam yoktur?. Doğada yapılacak en iyi müdahale doğayı taklit ederek yapılır. Ekosistem anlayışında bir türün her tarafa getirilmesi yoktur. Ormana doğrudan bir müdahale yapılmamaktadır. Ormanın işletilmesi bir plan dahilinde yapılmaktadır. Orman fidanları sahaya getirildikten sonra seyreltme yapılır. Ağaçlar büyüdükçe seyreltme ve aralama çalışmaları yapılır". Hocamızın bu akıcı dersinden sonra Gölcüğe veda edip ayrıldık. Doğada geçen güzel bir eğitimden sonra aynı güzellikte bir akşam yemeği yiyerek, dinlenmeye çekildik.

**15.09.2011 Perşembe**

Kahvaltı yapıldıktan sonra SDÜ gül araştırma ve uygulama merkezine doğru hareket ettik. Burada Orm.Yük.Müh. Ayşegül Sarıkaya Isparta gülleri, gülün tarihi, geçmişi ve kullanım alanları hakkında genel bilgiler verdi.

Daha sonra SDÜ Orman Fakültesine geçtik. Orman entomoloji laboratuvarında Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya entomoloji müzeleri ve entomoloji biliminin gelişim süreci, biyolojik mücadelede kullanılan yırtıcı böcekler, preparasyon teknikleri, böceklerin müzede bozulmadan nasıl saklandığı gibi bilgiler verdi. Kın kanatlılar (Coleoptera) takımı hakkında bilgiler verdi. Haziran böceklerini ve davranışlarını açıkladı. Geyik böceğinin uzak doğu ülkelerinde ekonomik bir değeri olduğundan bahsetti. Teke böceklerinin verdiği zararlardan bahsetti. Kabuk böceklerinin ağaçlara zarar çeşitlerini açıkladı. Kızılçam ormanlarında önemli derecede zarar yapan çam kese böceğine karşı mücadele çeşitlerini ve gelin böceklerinin yaprak bitlerinin mücadelesinde nasıl kullanıldığını anlattı. Apollo kelebeğinin özelliğini Endemik olduğunu ve ekonomik değerinin olduğunu belirtti. Orman fakültesi dekanı Prof. Dr. Cahit Balabanlı hocamız, SDÜ Orman Fakültesi, bölümleri, öğrencileri, çalışanları hakkında bilgi verdi. IDE projesinin öneminden bahsetti. Doğal dengede canlıların önemini anlattı, görevlerinden bahsetti. Daha sonra herbaryuma geçtik. Burada bizi Doç Dr. Hüseyin Fakir hocamız karşıladı ve botanik hakkında bilgiler aktardı. Ülkemizde 12000 civarı bitki taksonunun olduğunu ve 3700 tanesinin endemik olduğu üzerinde durdu. Türkiye'nin bitki zenginliğinin Avrupa kıtasına eş olduğunu belirtti. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin farklı olmasından dolayı tür çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi. Sığla yağının parfümerideki önemi, ekonomik getirisinden bahsetti. Arberatum botanik bahçeleri kavramlarını anlattı. Daha sonra Zooloji müzesine geçtik. Burada kamp ve arazi malzemeleri, kullanılan ekipmanlar, çadır tulum mat ve aydınlatma malzemeleri, gözlem araçları anlatıldı. Yaban hayvanlarından oluşan tahnit müzesi gezildi ve dışkı örnekleri anlatıldı. Orman fakültesindeki eğitimler bittikten

sonra, Eğirdir Akpınar'a hareket ettik. Burada harika gözleme ve ayran ziyafetinin ardından Doç .Dr. Atilla gül doğa ve farkındalık konusu hakkında bilgiler aktardı. Doğayı neden sevdiğimize dair fikirlerimizi aldı. İnsan doğasını bilgisince severmiş diyerek bu cümleyi açtı. İnsanların doğayı olumsuz kullanmasından bahsetti. Dünyada ekoloji kavramının doğuşu ile günümüzdeki manasına gelişti sırasındaki kat ettiği gelişimlerden bahsederek, bilinçli doğa korumacı niteliğinin farkındalığını ortaya koydu.

Atilla hocamızın yaşadığımız çevrenin içerisinde aslında bizimde olduğumuz ve bu olgunun bir parçası olduğumuzu tekrar hatırlatmasının ardından Yasin KARETEPE hocamız bu alanın toprak ve bitki özelliklerinden bahsederek alanı daha detaylı tanımamızı sağladı. Hocamızı bizlere Akdeniz ve karasal iklim özellikleri, Eğirdir iklimi, kayaç yapısı dahil olmak üzere ekolojik yapısı ve bitki örtüsü hakkında bilgiler verdi. Alanı gezerek görülen bitkilerin özelliklerini anlattı. Karşılaşılan ve anlatılan bitkilerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Kermes meşesi, tesbih çalısı, dafne, karamuk, ahlat, patlangaç, yabani yasemin, menengiç, katran ardıcı, cehri, mazı meşesi, çiçekli dişbudak, yalancı hanımeli, sedir, kuşburnu, alıç, geven, sütleğen, saçlı meşe, çitlenbik, kuş üvezi, boylu ardıç.

Daha sonra Eğirdir Orman fidanlığına geçtik. Burada Atilla hocamız bizlere fidanlık ve fidan yetiştirme hakkında değerli bilgiler aktararak, fidanlığın ağaç ve çalı türleri hakkında bilgiler verdi. Her ağaç ve çalı türünün önemli özelliklerini bizlere aktardı.

Daha sonra kamp alanına geçilerek kamp kurarken nelere dikkat etmeliyiz, çadır nasıl kurulur ve kamp malzemelerinin kullanımları hakkında bilgileri Yasin ÜNAL ve Halil SÜEL hocalarımızdan dinledik. Herkes heyecan içinde çadırlarını kurmaya başladı. Kaşla göz arasında tüm çadırlar kurulmuştu bile. Geleneksel hale gelen yemek yarışması ve kurallar bildirilerek yemek malzemeleri dağıtıldı. Yarışma heyecanı ve yemeklerin güzellikleri tarif edilemeyecek kadar harikaydı. Yemek yarışmasında Elma kurdu obası yarışma kriterlerine göre birinciliği hakkıyla aldı. Yemeğin ve yarışma heyecanının ardından kamp alanında sıcak bir çay günün tüm yorgunluğunu alıp yerine bir huzur bırakıyordu.

Sıcak çaylarımızı yudumlarken Medet hocamız ilk yardım teknikleri acil müdahalelerde neler yapmalı ve nasıl davranmalıyız gibi soruları uygulamalı olarak bizlere gösterdi. İlk yardımda koruma, bilgilendirme, kurtarma aşamaları, temel yaşam desteğinin nasıl yapılması gerektiğini aktardı. Ardından katılımcıların sorularına yer vererek en merak edilen ve en sık rastlanan problemlere değindi. Epilepsi, şeker hastası çocuklara ilk yardım, yabancı cisim batması, burun kanamaları, vb olaylarla karşılaşınca yapılması gerekenler tek tek anlatıldı. Sıra gelmişti, kamp gece nöbetine. İlk olarak, kimlerin hangi saatlerde nöbetçi olacağı belirlenerek ilk nöbetçiler nöbet yerlerine geçtiler.

## IDE GÜNLÜĞÜ | 2011-EYLÜL EĞİTİMİ

Orman Mühendisi Gökhan CENGİZ

Bu nöbet sırasında tüm katılımcıları bir sürpriz bekliyordu ☺. Kamp ateşinin etrafında sohbetler yaparak geceyi kapattık.

**16.09.2011 Cuma**

Kuş cıvıltılarının sanki bizlere haydi uyanın sabah oldu dercesine ahenkli cıvıltıları eşliğinde sabah erkenden kalkarak açık havada güzel bir kampta kahvaltı yaptık. Kovada Milli Parkı'na seher yürüyüşü için harekete geçtik. Parkta Şengül Hocamız bize Kovada gölünü her yönüyle tanıttı. Ardından milli parkta kurulan yürüyüş parkuruna takip edercesine yürüyüşe başladık. Yürüyüş sırasında Yrd. Doç. Yasin hocamızla alanda karaçalı, menengiç, kuşburnu, ılgın, yabani yasemin, kermes...vb türleri gözlemedik.

Prof. Dr. İdris hocamız bize "Bir alanı MP ilan ettiğimiz de mi yoksa MP ilan etmediğimizde mi insanlar daha mutlu olur ? " diye sordu. Bir alan MP ilan edildiğinden de orada yaşayan insanlara belirli kısıtlamalar getirildiğinden, bu kısıtlamalarla birlikte köylüye alternatif çalışma olanaklarının getirilmesi gerektiğinden bahsetti. Kovada Gölü Milli Parkı'ndaki eğitimlerimiz bittikten sonra Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na hareket ettik ve burada Halil SÜEL hocamız bize kanyon hakkında bilgi verdi. 'Aksu çayının bir kolu olan Yazılı Dere'nin ve arazinin karstik yapısından ileri gelen kanyondur. Faunasında yaban keçisi ve kızıl akbaba önemli türleridir. Florasında 184 tane bitki türü vardır. Bunlardan 21 tanesi endemik, 2 tanesi dünyada sadece burada bulunur. Alanda kızılçam hakimdir. Dağcılık ve kaya tırmanışı yapılır. Negatif eğitim vardır'.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan hocamız bize böceklerdeki haberleşme ve biyolojik mücadele hakkında bilgiler verdi. Böcekler kendi arasında besin bulmak, üremek, neslini korumak amacıyla haberleşirler. Ses, dokunma, kimyasal yollarla haberleşirler.

Öğle yemeğini Kanyon da yedik. Ağacına sarıl isimli drama etkinliğini Hatice hocamız yaptırdı. Hocamız 'Merhaba arkadaşlar sizlerden istediğiniz bir ağacı seçmenizi ve ağacın yanına gitmenizi istiyorum ama istediğiniz ağacı seçin ve önce iyi bir bakın, baktıktan sonra gözlerinizi kapatın sessiz bir şekilde ağaca sarılın 5 dakika bekleyin, sonra ağaca bir şeyler söyleyin, onun sizler bir şeyler söylemesini isteyin o size bir şeyler söyledikten sonra gözlerinizi açın ve ne hissettiğinizi bizimle paylaşın' dedi. Bizlerin sadece bir ağaç olarak gördüğü ama doğaseverlerin neler hissettiğine kısaca bir bakarsak onlar; yalnızlıklarını hissetmişler, ağaçtan ayrılmanın zor olduğunu hissetmişler, ağacı yalnız arkadaş olarak görmüşler, ağaçta anne sevgisini hissetmişler, Ağacın gücünü hissetmişler... Aslında doğamızla içimizde var olan ama bilinçaltından çıkaramadığımız hissiyat dünyamızı paylaşıyoruz. Drama etkinliğinden sonra kısa bir ara verdik ve Kanyon yürüyüşüne artık hazırдық. Yürüyüş sırasında Yrd. Doç. Oğuzhan hocamız bize yangınlar hakkında bilgi verdi. Öğrendik ki 'Yangının oluşabilmesi için yanıcı madde,

oksijen, tutuşma sıcaklığı gereklidir. Topografya, meteorolojik koşullar yanmanın olması için etkilidir'

Kamp alanına döndük ve akşam yemeğini hazırlamaya başladık, yemek yendikten sonra gece geç saatlere kadar doğa sohbetleri ve doğa oyunları bizleri biraz daha doğada yaşama bağlamıştı.

**17.09.2011 Cumartesi**

Çadırlarımızda, tulumlarımızın içinde tam uykuya yeni dalmıştık ki, Yasin hocanın kamp düdüğü ile uyanmak zorunda kaldık. Seher yürüyüşü vakti gelmişti. Sabahın bu erken vaktinde kuşların, bitkilerin, kayaçların kısacası doğanın uyanışına şahit olduk. Dönüşte de bizi fırından yeni çıkmış kır pideleri ve çay bekliyordu. Kahvaltının ardından, Mehmet Eker hocamız, ormancılıkta stratejik planlama konusu ile ilgili bilgiler aktarmakla beraber, ormancılıkla mali durumları ele aldı. Daha sonra ormancılık hakkında şu bilgileri aktardı; 'Milli park gibi koruma altındaki alanlarda kesim planları yapılmamaktadır, böyle çalışmaların planlaması amenajman planı dahilinde gerçekleşmektedir. Bu planlamalar dahilinde, ekonomik, ekolojik, sosyal anlamda değerlendirmeler önemli yer tutmaktadır'. Mehmet hocamız ayrıca, Türkiye'nin orman yol ağları hakkında detaylı bilgi vererek katılımcılarımızın bilmesi gereken önemli noktaların üstüne vurgu yaptı. Kısa bir aradan sonra orman kadastro, harita bilgisi ve teknolojik yön ve konum bulma cihazları hakkında detaylı ve uygulamalı bir eğitim yapıldı. Bir dinlenme molasının ardından Kasnak meşesini görmek üzere bir otobüs dolusu insan hareket ettik. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı girişinde Hüseyin Fakir hocamız botanik hakkında genel bilgiler verdi. Güncel hayatta çokça duyduğumuz ve kullandığımız aromatik bitkiler katılımcıların ilgisini bir hayli çekmiş görünüyor. Koca kasnağı görme hevesiyle katılımcılar uzun bir yol aldıktan sonra heyecan içinde fotoğraf çekirmek için sıraya giriyorlardı. Yasin KARATEPE hocamız da çevre hakkında ekolojik bilgileri aktarmaya devam ediyordu. Koca kasnağın gölgesinde çektiğimiz hatıra fotoğrafının ardından Proje Yürütücümüz Prof.Dr.İdris OĞURLU hocamız doğanın sistemleri hakkında güzel, eğlenceli ve detaylı bilgiler aktardıktan sonra kavun, karpuz ve peynir ile harika bir öğle yemeği bizi bekliyordu. Kamp alanımıza tekrar dönüşe çıktık. Kamp alanına geldikten sonra ilk olarak çadırlar toplandı. Malzemeler yüklendi ve oryentiring eğitimi için Yasin hocanın düdüğü sesiyle bir birkaç saniye içinde eğitim noktasında tekrar toplandık. Dört obanın üyeleri de dağ bayır koşuşturmaktaydılar. Görülmeye değer bir kompozisyondu. Obalar, Eğirdir orman fidanlığından aldıkları fidanları hatıra olarak diktikten sonra kamp alanından ayrıldık. Eğirdir Gölü'nün eşsiz güzelliğinin, havanın kararmasıyla daha da ortaya çıktığını gören katılımcılar, akşam yemeklerini daha da bir iştahla yiyorlardı. Yemek sonrası medeniyete, Otele

## IDE GÜNLÜęÜ | 2011-EYLÜL EęİTİMİ

Orman Mühendisi Gökhan CENGİZ

gelmiřtik. Duř alabilecektik artık. Otelde verilen arada, iyice dinlendikten sonra yaban hayvanları eřleřtirme oyunu ve tiřört baskısı drama etkinlikleri yapıldı. Gece sona ermiřti artık.

**18.09.2011 Pazar**

Doęa eęitiminde sahabları erken kalkmak katılımcılar için alışkanlık haline gelmiřti artık. Tüm katılımcıları sabahın altısında otelimiz önünde dürbünleri ve sırt çantaları ile hazır görmek bizleri biraz daha řevklendirmiş, yorgunluęumuzu bir anda unutmuřtuk proje ekibi olarak. Kuř gözlemleri için Boyalı kuř gözlem mevkiine hareket ettik. Eęirdir Gölü'nün Hoyran bölümünde yer alan boyalı köyünün sınırlarındaki kuř gözlem alanında sabahın erken saatleri muhteřem bir güzellik sunmakta ve çok cömert davranmakta idi. Eęitimdeki katılımcılarımız, su kuřlarının güzellikleriyle büyülenirken, burayı görmekten çok memnun olmuřa benziyorlardı. Gözlem sonrası otelde kahvaltıyla devam edildi. Öęle yemeęine kadar olan süre zarfında " Kırmızı bařlıklı kız ve kurdun hikayesi " isimli drama etkinlięi obaların müthiř katılımı ve canlandırmalarıyla büyük bir řenlik halini almıřtı. Daha sonra Erol hocamızın Eęirdir Gölü hakkındaki engin bilgileri sayesinde sulak alanları ve problemlerini iyice anlamıř hatta çözüm önerileri dahi üretmiřtik. İlerleyen saatlerde leziz öęle yemeęinden sonra zindan maęarasının derinliklerine ulařtık. Eęirdir gölünün karanlıęa karıřmasıyla otelimize döndük. Uykuya zamanıydı artık..

**19.09.2011 Pazartesi**

Bu dönemde son gününe girdięimizde herkesin yüz ifadesi daha önceki IDE eęitimlerinin son günlerinde olduęu gibiydi, yine buruk, yine hiç bitmese tekrar bir hafta öncesine, doęa eęitiminin ilk gününe dönsek dercesine idi.. Öęleye kadar olan röportajların sonunda hem ekip için, hem katılımcılar için çok güzel anılardan bahsediliyor, eřsiz güzellikteki katkılar paylařılıyordu. Ve dönüş saatimiz gelip çatmıřtı. Artık ayrılık vakti idi. Güzel temennilerimizle misafirlerimizi birer birer yolcu ettik. Bu dönemde son bulmuřtu artık.